



Back to School

De meiden zijn in hun dagelijks leven op verschillende plekken. Thuis, op de sportclub, bij vriendinnen, maar ook brengen ze veel van hun tijd door op school. School is de plek waar vriendschappen worden gesloten en verbroken, waar geoefend wordt in het omgaan met gezag en waar de meiden voorbereid worden op hun toekomst. Vandaag willen we dit terrein verkennen. Daarnaast maken we kennis met Jezus die, ondanks dat hij de Zoon van God was ervoor koos om bezig te zijn met de dingen van Zijn Vader. Maar... wist hij niet alles al?

Inloop (10 min)

Go Girls begint met een moment van inloop. In die tijd kunnen de meiden "Just Dance" met elkaar doen en is er thee met wat lekkers.

Spelbord voorbereiding

Voor dit programma heb je het spelbord uit de bijlage nodig (los document).

De bijlage bestaat uit een spelbord in de vorm van een calculator. De nummertjes om de opdrachten te bedekken vind je ook in de bijlage – uitknippen

De meiden spelen in teams en kiezen een nummer op het spelbord en spelen het spel dat daarbij hoort.

1. Uitbeelden van woorden - De kaartjes waarop de woorden staan kunnen worden uitgeprint. In de bijlage vind je ook de achterkant van de opdrachtkaartjes, zodat de kaartjes er wat fraaier uit zien.
2. Christelijke feestdagen – Op zoek naar de feesten achter de vakanties
5. Doorfluisteren van woorden
6. Teken van woorden - De kaartjes waarop de woorden staan kunnen worden uitgeprint. In de bijlage vind je ook de achterkant van de opdrachtkaartjes, zodat de kaartjes er wat fraaier uit zien.
7. Quiz over recht op onderwijs wereldwijd
9. Zin maken met losse woorden over Girlz Only – de woorden vind je aan het eind van het programma in dit document.

Bij de spellen zit ook een toepassing of gespreksvragen die je helpen om het onderwerp verder met de meiden te bespreken.

De opdrachtkaarten zitten ook in de bijlage (los document), zodat je als echte quizmaster het programma kunt presenteren.



Themabespreking (30 min)

Introductie thema

Inmiddels lijkt het al weer eeuwen geleden: de zomervakantie! 6 weken lang geen school, niet vroeg opstaan en genieten van je vrije tijd. Maar vandaag weet je wel beter! Afgelopen dagen ben je er druk mee geweest: school! Elke dag op en neer. Luisteren, leren, kletsen met vriendinnen of misschien ook wel wachten op de bel. School is voor jou vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. En... zou je naar school gaan als je alles al wist? Hoe belangrijk is school voor jou?

Om antwoord te krijgen op die vragen gaan we met elkaar een aantal spellen doen in 2 teams. Hiervoor gebruiken we het volgende spelbord (werkblad 1). Op dit spelbord zie je 6 rechthoekige vakjes met een logo en 3 rondjes. De 6 rechthoekige vakjes staan voor 6 opdrachten. De rondjes staan voor escapes. We spelen in twee teams. Elke opdracht heeft ook een moment waarop we even met elkaar doorpraten over wat we net hebben ontdekt. Wie gaat er als winnaar naar huis?

Speluitleg

De 6 rechthoekige vakjes staan voor 6 opdrachten. De logo's verklappen al een beetje wat voor soort opdracht het is. Kijk dus maar goed.

De rondjes zijn escapes. Mocht je bij een opdracht twijfelen of je hem wel aankunt kun je kiezen voor:

- 50/50 (zegt: fifty-fifty) – dan krijg je de helft van de punten zonder de opdracht te maken.
- Gooien met de dobbelsteen om jouw beurt af te kopen
- De opdracht weggeven met het risico dat de tegenpartij de punten gaat binnenhalen.

Wanneer een opdracht is gedaan of een escape ingezet wordt deze afgeplakt en kun je die niet meer kiezen. Op het bord worden de punten bijgehouden. Succes!





De opdrachten

Opdracht onder 1

Bij deze eerste opdracht moeten jullie een aantal woorden uitbeelden die te maken hebben met school. In totaal krijg je 4 woorden. Voor elk woord krijg je een minuut. Is het woord goed geraden dan verdien je 2 punten. Is het woord na een minuut niet geraden? Dan krijgt de tegenpartij een kans om het te raden voor 1 punt.

Hieronder staan de woorden. Vraag of één in de groep naar voren komt om het eerste woord uit te beelden, dan iemand anders enzovoort. Zorg dat degene die de woorden uitbeeldt alleen het kaartje ziet met het uit te beelden woord. De woorden op de kaartjes zijn:

- Schrijven
- Een appel eten
- Huiswerk maken
- Overhoring

Toepassing

Op school ben je met van alles en nog wat bezig. Leuke en minder leuke dingen. Toch hoort school erbij en moet je er soms het beste van maken en dat valt nog lang niet altijd mee. Gelukkig kun je ook met plezier naar school gaan! Zie je de leuke kanten, bijvoorbeeld samen met vriendinnen bijkletsen.

Gespreksvragen:

- Kun je iets vertellen over je lievelingsvak op school?
- Wat vind je moeilijk op school

Opdracht onder 2

“Ben ff op vakantie” Dat is wat er op dit plaatje staat. Heerlijk... en lange zomervakantie, twee weken kerstvakantie of lekker een lang weekend vrij met Pasen. Maar... weet je eigenlijk waarom je vrij bent? Veel vrije dagen zijn gepland rondom christelijke feestdagen. Maar wat vieren ze nu eigenlijk? Straks lees ik 4 feestdagen op en krijg je 20 sec de tijd om met je groep na te denken en het antwoord te geven op de vraag: Waar denken christenen aan bij....

Voor elke goed beantwoorde vakantie krijg je 2 punten. Weet je het niet dan krijgt de tegenpartij een kans om het te beantwoorden voor 1 punt.

- Kerstvakantie
- Paasweekend
- Pinkstervakantie
- Hemelvaart

Toepassing

Geen school zonder vakantie! Je hebt de tijd nodig om uit te rusten en weer nieuwe energie op te doen om weer verder te gaan. Als we dat niet zouden doen zou het helemaal mis gaan! Dan ben je te



moe om nieuwe dingen te leren. Eigenlijk is het ook wel mooi dat God ons momenten geeft om uit te rusten en om te vieren dat Hij altijd bij ons wil zijn en voor ons zorgt.

Gespreksvragen

- Welke feesten vier jij die jou eraan herinneren dat God voor je zorgt?

Opdracht onder 5

Als ik zeg BFF dan weet jij natuurlijk gelijk waar het om gaat! Best Friends Forever! Zo iemand heb je nodig en zeker zo belangrijk is het om vrienden en vriendinnen op school te hebben. BFF-ers zijn extra bijzonder. Ze brengen veel tijd met elkaar door en gaan steeds meer op elkaar lijken. Ze dragen zelfde soort kleren, luisteren dezelfde muziek... enz. En het allerbelangrijkste ze praten uren met elkaar!

We gaan straks woorden door fluisteren. Als groep ga je straks in een lijn staan. De leiding fluistert een woord in iemands oor en die moet weer fluisteren in het oor van haar buurvrouw. Je mag het maar één keer zeggen dus luister goed! Weet de laatste het goede woord te raden? Dan krijg je 1 punt.

- Vriendinnen
- Thee met suiker drinken
- Samenwerken
- Elkaar helpen

Toepassing

Dat is wat belangrijk is voor vriendinnen, maar wat we ook belangrijk vinden op club. We vinden het belangrijk dat we in deze groep allemaal gelijk zijn. Niemand is meer of minder. Dat we samenwerken en elkaar helpen waar nodig. Op die manier houden we de club gezellig en leuk voor iedereen ☺!!

Opdracht onder 6

Op school heb je verschillende vakken. In het ene vak ben je misschien wat beter dan in het andere vak. Een van die vakken is tekenen! Je kan het ... of je kan het niet.

Bij het volgende spel gaan jullie om de beurt tekenen. Wat jullie gaan tekenen zien jullie op het kaartje. Je krijgt 1 minuut, binnen die minuut moet je het hebben geraden. Voor elk goed geraden woord krijg je 2 punten. Raad je het niet, dan krijgt de tegenpartij een kans voor 1 punt.

- Leraar
- Studeren
- Afkijken
- Luisteren

Toepassing

In de bijbel staat een verhaal over Jezus, Jezus is 12 jaar als hij met zijn ouders meegaat naar Jeruzalem. Luister maar wat daar gebeurt!



Lezen: Lukas 2:41-52

Eigenlijk wel bijzonder hè. Jezus die alles wist van God, want God is zijn Vader kiest ervoor om naar de tempel te gaan en te praten over God, te leren en te luisteren naar de priesters. Zo belangrijk was het voor hem! Sterker nog... Hij lijkt het ook nog vreemd te vinden dat zijn ouders het niet begrijpen!

Jezus kiest ervoor om naar school te gaan, maar Jezus kiest er ook voor om ons te laten zien wat nu echt belangrijk is! Op de eerste plaatst stond voor hem om te doen wat God van Hem vraagt om te doen. Het is niet zomaar. God vind jou bijzonder. Hij heeft jou gemaakt en Hij heeft daar goed over nagedacht. Hij wist van te voren al waar je goed in zou zijn! Dat is jouw talent! Dat heb je niet zomaar gekregen om niets mee te doen. Bij Girlz Only gaan we daar het komend jaar verder over nadenken!

Gespreksvragen

- Waarom denk je dat het goed is om na te denken over God en hoe God wil dat wij leven?
- Heb jij al iets geleerd over wat God belangrijk vindt? Zo ja, wat dan?
- Als je God een vraag zou mogen stellen. Wat zou je Hem dan willen vragen?

Opdracht onder 7

Niet iedereen kan zomaar naar school. Hoewel in Nederland het recht op onderwijs is vastgelegd in de wet en de universele rechten van het kind (recht over de hele wereld) ook spreekt over het recht op onderwijs kunnen lang nog niet alle kinderen naar school.

Hier volgen een paar vragen. Voor elke goede antwoord krijg je 2 punten. Raad je verkeerd? Dan krijgt de andere partij nog een kans voor 1 punt.

- In Nederland is naar school gaan verplicht vanaf de dag dat je vier wordt. Waar of niet waar?
 - a) Antwoord: Niet waar, vanaf de dag dat je 5 wordt.
- Hoeveel kinderen tussen de 6 en 11 jaar gaan wereldwijd niet naar school
 - a) Rond de 600.000 kinderen
 - b) Tussen de 3 tot 4 miljoen kinderen
 - c) Rond de 75 miljoen kinderen
 - d) Rond de 110 miljoen kinderen
 - Antwoord: Antwoord D – 115 miljoen kinderen
- Wat is de reden dat kinderen niet naar school gaan. Is dat:
 - a) Omdat ze te arm zijn
 - b) Omdat er te weinig scholen zijn
 - c) Omdat de afstand tot de school te groot is
 - d) Alle drie de antwoorden zijn goed
 - Antwoord D
- Hoe heet de minister van onderwijs die ervoor heeft gezorgd dat we recht op onderwijs hebben?
 - a) Balkenende



- b) Wilhelmina
 - c) Borgesius
 - d) Rutte
- o Het goede antwoord is C

Gespreksvragen:

- Hoe voel jij school? Als iets waar je recht op hebt of als iets wat je verplicht moet doen?
- Kun je je voorstellen dat school iets heel bijzonders is? Denk je wel eens na over arm & rijk?

Opdracht onder 9

Back to School! Dat is het thema van deze avond. School kan over zoveel dingen gaan. Over de vakken die je leuk vindt. Over hoe makkelijk is om naar docenten te luisteren. Over je vriendinnen of misschien vind je school wel helemaal niet leuk! Vind je het te moeilijk en kun je slecht meekomen met de rest. Misschien wordt je wel gepest en ga je daarom met tegenzin naar school.

In de envelop zitten allemaal lossen woorden van een zin. Probeer in 1 minuut de woorden in de goede volgorde te leggen en je krijgt 4 punten.

De zin is: For Girlz Only is een gezellige meidenclub waar we leren over ons eigen leven en over God.

Toepassing:

Kijk... als je zo naar school en leren kijkt is het natuurlijk nooit meer saai! Want for Girlz Only is de plek waar jij moet zijn! Heb je onderwerpen waar je graag over door wilt praten of heb je een leuk idee om te knutselen. Laat het ons weten! We hebben een mailadres: meidenwerkbijhetlicht@gmail.com en natuurlijk een hyves!



For	Girlz	Only
Is	Een	Gezellige
Meidenclub	Waar	We
Leren	Over	Ons
Eigen	Leven	En
Over	God	