

De Bergrede van Jezus

op een andere manier benaderd (Mattheus 5: 1-9)

Arme mensen

“Gezegend zijn de armen, want Gods koninkrijk staat voor hen open. “

stelling: *“Zegt Jezus hier dat je beter af bent als je arm bent dan rijk?”*

Rouwende mensen

“Gezegend zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.”

stelling: *“Zegt Jezus hier dat je beter verdrietig kunt zijn dan blij?”*

Zachtmoedige mensen

“Gezegend zijn de zachtmoedigen , want de hele aarde zal je thuis zijn.”

stelling: *“Zegt Jezus hier dat je mensen over je heen moet laten lopen?”*

Helpende mensen

“Gezegend zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen liefde ontmoeten en hulp ontvangen.”

stelling: *“Zegt Jezus hier: ‘voor wat, hoort wat’?
Als je veel liefde en hulp wilt ontvangen, moet je eerst zelf veel
liefde en hulp aan anderen geven!”*

Vredestichters

“Gezegend zijn mensen die vrede stichten, want zij zullen zonen en dochters van God genoemd worden.”

stelling: *“Zegt Jezus hier dat je voor de lieve vrede dingen goed moet praten, als er iets mis gaat?”*