

# Kerstspel voor scholen of kerken

Rabbi 1: We zijn in Betlehem , ruim 2000 jaar geleden

Kind 1: Waar ligt dat?

Rabbi 1: In Israël in de provincie Judea. Zo'n 10 km ten zuiden van Jeruzalem.

Kind 2: En deze velden, hoe heten die?

Rabbi 1: Dat zijn de velden van Efrata.

Kind 3: Waarom is het zo druk in Betlehem? Is er een feest?

Rabbi 2: Nee joh, Quirinius is hier de bestuurder van deze provincie. Hij is een Romein. En de romeinse keizer heeft opdracht gegeven om alle mensen in zijn rijk te tellen!

Kind 1: Moeten ze dan allemaal hun eigen QRcode laten zien????

Rabbi 2 : Ha Ha, nee, dat bestond nog niet. Je moest op reis naar de plaats waar je familie oorspronkelijk vandaan kwam. Dus veel mensen moesten op reis. Jozef uit Nazareth ook met Maria, die hoogzwanger was.

Kind 2: Kon Maria niet gewoon thuisblijven? Ze had toch recht op zwangerschapsverlof?

Rabbi 2: Nee. Bevel van de keizer. Zelfs als je oud of ziek was moest je toch op reis.

Kind 3: Waarom moest Jozef naar Betlehem? Van wie stamde hij dan af?

Rabbi 1: Hij was familie van Koning David.

Kind 1: Dus Jozef was een rijke prins die er op een mooi paard naartoe reed en Maria in een mooie koets?

Rabbi 1: Nee hoor, hij was een heel gewone timmerman. Ze moesten wel minstens 4 dagen lopen. Misschien hadden ze een ezeltje.

Kind 2: Was er wel plaats op de kraamafdeling voor Maria om te bevallen?

Rabbi 1: Ook dat bestond toen nog niet. Ze beviel in een lege stal en Jozef hielp haar.

Kind 3: Dus het is puur toeval dat hun zoontje in Betlehem geboren is?

Rabbi 2: O nee, Bij God is er geen toeval. Hij heeft de leiding over gebeurtenissen. God had dat al 700 jaar daarvoor laten weten.

Kind 1: Zochten ze dat dan op bij Google?

- Rabbi 2: Nee, er waren nog geen computers.
- Kind 2: Hoorden ze dat dan van de president bij een persconferentie op TV?
- Rabbi 2: Nee TV bestond ook nog niet. God stuurde een profeet en die sprak de woorden van God en die waarschuwde de mensen ook.
- Kind 3: En hoe heette die profeet?
- Rabbi 1: Die heette MICHA.
- Kind 1: Kon je die woorden van de profeet dan op je tablet nalezen of maakten ze er een YouTube-filmpje van?
- Rabbi 1: Nee... dat kon toen nog niet. Ze schreven alles op een boekrol en die bewaarden ze heel goed in hun synagoge.
- Kind 2: En zei Micha iets over Jezus en Betlehem?
- Rabbi 1: Laten we 700 jaar teruggaan en luisteren naar wat Micha zegt.

Micha (leest voor van een boekrol:

De Heer zegt: "Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent een van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie. De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt zal daar een einde aan komen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven, terugkeren naar hun eigen land.

Als de nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is. Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld. En hij zal vrede brengen."

- Rabbi 2: Wat een prachtige beloften van God via de profeet Micha. Ik kijk uit naar de dag dat die (of 3) nieuwe leider zal komen.
- Kind 3: En wie is dan die leider die uiteindelijk vrede zal brengen? Konden de mensen daarop stemmen?
- Rabbi 2: Nee, daar zorgde God zelf voor. Maria werd zwanger door Zijn Geest.  
(of 3)
- Kind 1: Daar snap ik niks van! Was Jozef dan niet de vader?
- Rabbi 2: Nee, Jozef was een soort adoptievader. De baby moesten ze Jezus noemen en hij was de zoon van God.  
(of 3)

- Kind 2:            Waarom moesten ze hem Jezus noemen?
- Rabbi 1:  
(of 4)            Omdat dat Redder betekent....ook wel Verlosser. Hij wordt die nieuwe leider die Israël en de hele wereld zal redden. Ken je nog een verlosser uit de geschiedenis van Israël? Ook wel een lossers genoemd?
- Kind 3:            Ja, dat was Boaz!
- Rabbi 1:  
(of 4)            Heel goed. Weet je ook wat een lossers deed?
- Kind 1:            Als er een getrouwde broer of neef was overleden zonder een zoon, dan zorgde hij dat de naam en het land niet verloren gingen. Hij trouwde dan met de weduwe. En de eerste zoon van hen samen kreeg dan de naam en het land van de overledene. En dan zorgde de lossers ook voor de weduwe zodat ze onderdak en veiligheid en eten had.
- Kind 2:            Dus Boaz was een soort redders voor Ruth en ook voor Naomi.
- Rabbi 1:  
(of 4)            Ja. En zien jullie nog meer overeenkomsten?
- Kind 3:            Ruth ging korenaren oprapen in de velden van Efrata. Ze woonde met Boaz in Betlehem. Ze kregen een zoon die Obed heette en dat was de grootvader van koning David.
- Rabbi 2:  
(of 4)            En de herders waren ook in de velden van Efrata toen Jezus werd geboren. Jezus stamt van koning David af.
- Kind 1:            Kwam de burgemeester of kinderburgemeester ook op bezoek met een cameraploeg van de Betlehemkrant?
- Rabbi 2:  
(of 4)            Nee, die wisten niet wat voor belangrijks er gebeurd was. Die hadden ook geen engelen gehoord. Maar de herders wel.
- Kind 2:            Hoe wisten de herders waar het was? Volgden ze hun GPS?
- Rabbi 2:  
(of 3)            Nee, ze vonden het zelf. Cool he  
God gebruikte eenvoudige mensen, zoals Ruth, die uit een ander land kwam en de herders, waar de mensen ook wat op neerkeken. God kan ook jou gebruiken. En wat de profeet Micha heeft voorspeld is voor een deel al uitgekomen, maar dat Jezus de leider zal zijn die de wereld vrede gaat brengen dat gaat ook nog uitkomen!
- Allen rappen: Jezus kwam in een lege stal  
Hij was wel de redders van ons al  
In wat stro werd hij geboren  
Vertel dat door, want ieder moet het horen.